

## OVERWEGING HET HART VAN DE ZAAK



DATUM	3 & 4 november 2018 31 <sup>e</sup> zondag door het jaar
VOORGANGER	Ben Vocking
EERSTE LEZING	Deuteronomium 6, 2 – 6
EVANGELIE	Marcus 12, 28b – 34

## OVERWEGING

---

Wanneer houd je van iemand; geef je om iemand?

Zou je niet moeten zeggen: je houdt van iemand, als je doet wat zij of hij prettig vindt, wat hij of zij op prijs stelt; wat voor haar of hem belangrijk is.

Dat is het wat Mozes naar voren brengt wanneer hij spreekt over onze relatie met God. We zijn mensen-van-God als we de wetten van God in acht nemen..

Het woord 'wet' klinkt in mijn (en wellicht ook in uw) oren niet prettig. Het heeft zo iets van 'dit moet'; 'dit zul je doen'; 'daar heb je je aan te houden'.

Het woord 'wet' kun je beter vervangen door het woord 'richtlijn'. Richtlijnen wijzen ons de weg door het leven.; helpen ons om op een goede wijze te leven en ons te verhouden met anderen. En gaat het daar niet alsmaar om?

Het zijn die richtlijnen die mensen met elkaar gevonden hebben, toen ze nadachten over hoe om te gaan met God en met elkaar.

Mozes bracht die woorden bijeen, toen hij de tien woorden(de tien geboden) formuleerde:

- respectvol omgaan met God, die bron van ons leven;
- eerbied hebben voor onze ouders;
- het (rechtmatige) bezit van anderen respecteren. Ik zeg 'het rechtmatige bezit'...(Waar mensen zich zoveel hebben toegeëigend, dat anderen honger lijden, daar ontstaan er andere gedragsregels.)

Als je je houdt aan deze richtlijnen, zul je gelukkig zijn; dan zal het je goed gaan.

Bij Marcus komt bijna hetzelfde nog eens naar voren.

Nadat er gesproken is door Jezus over het al of niet betalen van belasting aan de keizer; en nadat hij gesproken heeft over de verrijzenis (want, zo zegt hij, God is een God van levenden) begint hij – op de vraag van de Schriftgeleerde – met het woord waarmee elke gelovige Jood de dag begint HOOR, ISRAEL...



Het belangrijkste gebod onder de 300 geboden die de Thora kent, is: De Eeuwige, de Enige moet je liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht.

En dan voegt hij er onmiddellijk aan toe: Het op een na belangrijkste is: heb je naaste lief als jezelf.

Dit zijn de twee belangrijkste geboden. Daar kan niets tegenop; ook niet alle offers in de tempel. En ik denk dat je daaraan mag toevoegen: ook niet de gebedsdiensten of eucharistievieringen in de kerk. De liefde is fundamenteel.

Aan die liefde is op vele wijzen gestalte te geven. Er zijn vele mensen, die dat gedaan hebben. Ik denk aan bisschop Oscar Romero, die ten koste van zijn eigen leven protesteerde zondag na zondag tegen het onrecht zijn volk aangedaan, en die door de overheid uit de weg geruimd werd. En vorige week werd pater Damiaan de Veuster herdacht, die zich op Hawaï ingezet heeft voor de lepra patiënten en ook zelf aan die ziekte is overleden.

Zeer velen hebben zich – God zij dank - ingezet voor anderen, ver weg en dichtbij.

Vandaag wordt het ons opnieuw in herinnering gebracht: mensen, vergeet het niet! Denk aan die velen om je heen! Kijk maar om je heen. En denk ook aan de mensen in Syrië, Jemen, Venezuela en zoveel andere plekken.

We komen er nooit mee klaar.

Mogen wij blijven kiezen voor die weg-van-Jezus, die weg van trouw aan mensen.